


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΑΝΔΡΩΝ ΗΣΥΧΙΑΣ ΤΗΡΙΟΝ
ΟΣΙΟΣ ΑΡΓΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΝ
τ.ε. 1001 - 63071 ΘΡΑΣΙΑ
ΤΗΛ. 23710/41880
Φαξ: 23710/98338

Ἐν τῷ Ι. Ησυχαστηρίῳ τῇ 18^ῃ-8-2008

Ἄξιότιμε κ. Στυλιανέ Μπούρη,
Πρόεδρε τοῦ Συλλόγου «Ορθόδοξη Μαρτυρία»

Μέ πολλή χαρά πληροφορηθήκαμε γιά τό Συνέδριο που
δργανώνετε στήν πόλη τοῦ San Remo μέ θέμα τήν Θέωση.

Τολμηρόν τό νά όμιλει κανείς γιά τά ἄγια τῶν ἀγίων καί
μάλιστα στή σημερινή ἐποχή, δπου ὅλα ἔχουν εύτελισθεῖ καί ἔχουν
γίνει ἐμπορεύσιμα.

Ἄπο τήν ἄλλη πλευρά ὅμως ἀπολύτως ἀπαραιτητο, διότι στίς
ἡμέρες μας κατ' ἔξοχήν δύο ἀντίθετοι πόλοι, δύο διαμετρικά
ἀντίθετες προτάσεις ζωῆς, διεκδικοῦν τό ἐνδιαφέρον καί τήν καρδιά
θά λέγαμε τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τή μία πλευρά ἡ κατά χάριν Θέωση.
Ἡ πρόταση δηλαδή τῆς Ορθοδόξου Ἐκκλησίας στόν ἀνθρωπο νά
γίνει θεός σέ κοινωνία ἀγάπης καί ὑπακοῆς μέ τόν μόνον ἄγιο ἀπό
τήν φύση του Τριαδικό Θεό. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ πρόταση τοῦ
Ἐωσφόρου, τοῦ ἀρχαίου ὅφεως, γιά αύτο-θέωση τοῦ ἀνθρώπου μέ
τίς δικές του μόνο δυνάμεις. Δυστυχῶς ἡ πρόταση τῆς αύτο-θεώσεως
προβάλλεται στίς ἡμέρες μας εὐρύτατα καί ἀποτελεῖ τό κεντρικό
αύτοκαταστροφικό καί ἀδιέξοδο μήνυμα τῶν ποικιλωνύμων ὁμάδων
τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς. Ὁπότε εἶναι ἀναγκαῖο νά προβληθεῖ ἡ
διδασκαλία τῆς Ορθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν κατά χάριν Θέωση
«σύν πᾶσι τοῖς ἀγίοις».

Ο ἀνθρωπος, ἐπειδή εἶναι πλαομένος ἀπό τόν Θεό γιά τήν
κατά χάριν Θέωση, δέν ξεδιψᾶ τήν πνευματική του δίψα, ἂν δέν
ἔρει αύτό που κατά βάθος ζητεῖ, τό σεδάομιν πρόσωπον τοῦ
ζῶντος Θεοῦ. Ἀν δέν δάλει τήν προσωπική του ζωή στήν τροχιά
τῆς ὑπηρεσίας αύτοῦ τοῦ προσώπου, τοῦ ἀκροτάτου τῶν ἐφετῶν.
Αύτή ἡ πορεία ξεκινᾷ μέ τήν μετάνοια, ως διαρκῆ καί ὀλοκάρδια
στάση ζωῆς, ἡ ὅποια ὁδηγεῖ στήν κάθαρση ἀπό τά πάθη τῆς ψυχῆς
καί τοῦ σώματος, καί στή συνέχεια στόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τῆς
καρδιᾶς ἀπό τήν Χάρη τοῦ Αγίου Πνεύματος, καί τέλος – ἀν

ύπάρχει τέλος – στήν ἔνωση μέ τόν Τριαδικό Θεό. Αύτή ἡ ἔνωση, πού ἔπειρνα τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ πέρα ἀπό τήν ἀρετή καὶ πέρα ἀπό τή γνώση κατά χάριν Θέωση. Πραγματική κατά χάριν ἔνωση-σύγκραση ὅλοκλήρου τοῦ ἀνθρώπου (ψυχῆς καὶ σώματος) μέ τόν Θεόν. Αύτός εἶναι ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου καὶ σ' αὐτό εῖμεθα ὅλοι προσκεκλημένοι.

Κλείοντες τόν σύντομον αὐτό χαιρετισμό, εὐχόμεθα ταπεινῶς καλήν ἐπιτυχία στίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου σας. Καὶ ἡσ σημειώσουμε – ἐπειδὴ ἡ Ὁρθοδοξία δέν εἶναι στοχασμός ἀλλά ἐμπειρική μέθοδος θεραπείας ἀπό τά πάθη, μέ τήν χάρη καὶ τήν διοήθεια τοῦ Θεοῦ – ὅτι ἡ ἐπιτυχία αὐτή θά εἶναι τόσον μεγαλυτέρα, ὅσον περισσότερον θέσουμε ὁ καθένας σέ ἐφαρμογή αὐτήν ἀκριβῶς τήν θεραπευτική μέθοδο, ἡ ὅποια θά μᾶς ὀδηγήσει μέσῳ τῆς καθάρσεως καὶ τοῦ φωτισμοῦ στήν κατά χάριν Θέωση.

Σᾶς εὐχαριστῶ

Ο Καθηγούμενος

Αρχιεπ. Ι. Θεόμητος

Αρχιμ. Θεόκλητος

καὶ οἱ συνέμοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

